

weetje van de week

DE ERFZONDE

Vroeger werden er veel gebrekkige kinderen geboren.

Goed nieuws en slecht nieuws. Uw zoon is gezond maar het is geen god.

He, verdorie!

Meteen al een forse tegenvaller.

Op den duur dachten alle mensen dat zij niet deugden.

Het is jullie eigen schuld! Jullie zijn slecht! Onvolmaakte wezens baren onvolmaakte kinderen! Schaam je!

O, eerwaarde, red ons!

Maar in 1712 deed Anselm Kambelberg een ontdekking.

Deksels! Volmaaktheid bestaat niet! Het is fictie!

Derhalve is onvolmaaktheid geen gebrek maar non-fictie.

Sindsdien zijn de meeste baby's helemaal goed.

Het is een mens!

O, wat fijn! Precies wat we hoopten!

Perfect! O, dat rooie haar! Dat heeft ie van mij.

Snif

WEER WAT GELEERD!