

Nieuwsbrief 2018



Hoe kijken we terug op 2018? We zijn er beiden in **goede gezondheid** door gerold. Dat is alvast een heel punt binnen. En voor zover wij weten ook de verdere familie van beide kanten. Het werk wil ook nog steeds prima lukken. Nelleke doet op de achtergrond steeds meer, administratief maar ook pastoraal. Marien leert af om gewoon drie dagdelen door te werken. En zo zijn we iets ouderwets 'samen dominee' en worden we ook samen ouder.

Het overlijden van **Mariens ouders**, kort na elkaar in oktober 2017, heeft anders en langer doorgewerkt dan we allebei misschien verwacht hadden. Het haalt toch een scheringdraad uit het weefwerk van een familie en dat moet je emotioneel en verstandelijk even verwerken. Marien schreef twee keer een persoonlijke reactie op onze website:

- enige tijd na het overlijden... <https://www.marnel.net/2018/05/niets/>
- ...en toen het jaar rond was. <https://www.marnel.net/2018/10/een-jaar/>

Marien kan zich nog opwinden over **zaken van kerk en geloof**. Bijvoorbeeld over het in zijn ogen te brave en vaak onnauwkeurige Nederlands in de *Nieuwe bijbelvertaling*. Een stukje daarover op de website belandde in het Facebook-circuit. Dat liep uit op een goed gesprek met een van de vertaalprojectleiders van het Nederlands Bijbelgenootschap, met als resultaat meer wederzijds begrip. Ook een artikel in Trouw van 'liberale theologen' over 'Israëtheologie' maakte het een en ander los, in het hele land trouwens. Dat raakt aan fundamentele zaken en het werd dan ook een zeer druk bezochte studiedag aan de VU. Met een interessante terugreis voor Marien omdat een van de 'liberale theologen' een collega uit Zuidlaren is, die met ons meereisde. Resultaat: ??? Het lijkt alsof we over en weer op verschillende frequenties zenden.

- over bijbelvertalingen: <https://www.marnel.net/2018/05/bijbelvertalingen/>
- over 'Israëtheologie': <https://www.marnel.net/2018/09/verbonden-met-israel/>

Ach ja, leven zonder vuurwerk is ook maar saai. Samen mogen we graag fietsen, maar daarvoor was de zomer vaak gewoon te heet. Zodra het iets minder heet was en lukte **wandelen** in de schaduw van Drentse bossen wel. Via Facebook laat Nelleke geregeld wat zien van onze tochtjes.

En opnieuw kwam er **familie uit Australië** over. Nicht Gery (van de Peet-kant) in de herhaling en nicht Maria met haar man James (van de Postmus-kant) voor het eerst. Geweldig hoe je als familie met nogal verschillende achtergronden een paar prachtige dagen samen kunt hebben!

Nelleke bleef er maar over beginnen en tenslotte gaf Marien zich dan toch maar op als 'mitpraoter' aan tafel bij **RTV Noord**. Het hoofditem was toevallig de NAM en hun onwil om de aardbevingsschade goed af te handelen. Wat Marien zei werd zeer gewaardeerd door de mensen hier, en zelfs ook in Den Haag. Onverwacht gevolg was dat **KRO/NCRV** belde en zo zat Marien ook nog aan tafel bij *Jacobine op zondag*, nota bene met Annemarie Heite zelf. Ook dat leverde positieve reacties op. Alle beetjes helpen om Groningen op de landelijke agenda te houden!

<https://www.rtvnoord.nl/nieuws/198541/Noord-Vandaag-Dit-snijdt-de-mensen-in-de-ziel-dat-vind-ik-schandalig>
https://www.npostart.nl/jacobine-op-zondag/14-10-2018/KN_1701138

En we vierden op 15 december natuurlijk ons **40-jarig huwelijk**. Een echte mijlpaal!



Marien & Nelleke Grashoff

:: <https://www.marnel.net> :: <http://www.marnel.org.uk/> ::