

## Na de Statenverkiezingen

---

Kerk en staat zijn in Nederland sinds 1798 gescheiden, zodat politiek in de kerk altijd een heikel punt is. Toch wil ik, op persoonlijke titel, wel iets kwijt bij de afloop van de Statenverkiezingen deze week.

Thierry Baudet hield een overwinningstoespraak. Er was van alles te doen over 'de uil van Minerva'. Nu is Minerva niet alleen de oude Romeinse godin van de wijsheid, met een uil als haar boodschapper, maar ook de naam van een bekende Leidse studentenvereniging. Wellicht had Baudet die laatste als eerste in gedachten?

Verder passeerde er van alles waarover ik hier niets zal zeggen, omdat het politiek is. Maar een ding raakte mij buitengewoon onaangenaam als predikant, als protestant en als gelovige: Baudet wilde nadrukkelijk aanhaken bij de christelijke traditie.

Halverwege begon hij over 'de metafysische grondslagen van het christendom'. Dat is niet meer dan een dure, enigszins onnauwkeurige, term waarmee bedoeld wordt dat je in God gelooft. Dat geloof was volgens Baudet niet strikt nodig om – pas op! weer van die dure woorden – 'toch de wederopstandingsgedachte als leidend motief van de westerse beschaving te kunnen aanvaarden'. Dat klinkt christelijk, maar het is baarlijke nonsens. Waarschijnlijk doelde de spreker op 'opstandingsgeloof', want 'wederopstanding' gaat over wat er na het Laatste Oordeel gebeuren zal. Hij weet dus gewoon niet waarover hij het heeft, maar misbruikt wel een centrale christelijke boodschap voor zijn eigen politieke doeleinden.

In een adem ging hij door met te zeggen 'wij zijn de partij van de wedergeboorte'. Ook daar spreekt hij onzin. Wedergeboorte is wat Paulus noemt het afleggen van het oude leven en het aannemen van het nieuwe leven in Christus. Maar voor de verkiezingswinnaar ging het alleen maar over 'Renaissance'.

Verder had de toespraak tussendoor een aantal formuleringen die ontleend zijn aan het christendom, maar uit dat verband gerukt werden, Bijvoorbeeld 'mensen van goede wil' (die horen thuis in de engelenzang in de kerstnacht) en 'op deze rots' (woorden van Jezus aan Petrus over de grondslag van de kerk).

Verschillende partijen gebruiken op verschillende manieren de bijbel of het christelijk geloof als argument, maar altijd betreft dat hun oprechte uitleg en toepassing ervan. Daarover kunnen we van mening verschillen, van vredeswerk tot seksuele geaardheid. Maar wat hier gebeurt is misbruik en daarmee ontheiliging van christelijk geloof. Daartegen maak ik ernstig bezwaar.

---

*Wildervank, 24 maart 2019*

*ds. Marien Grashoff*