

## AVONDDIENST

vrijdag 19 april 2019, Goede Vrijdag  
m.m.v. Cantorij  
Grote Kerk, Wildervank  
voorganger: ds. Marien Grashoff

---

**Muziek** : Johann Walter, 'Christ lag ynn todtes banden' / 'Aus tiefer noth schrei ich zu dir' / 'Ach Gott von himmel sieh darein' (1524)

*Judas verraadt Jezus*, houtsnede van Albrecht Dürer, 1506



## DIENST VAN VOORBEREIDING

**Welkom**

**Openingsresponsie<sup>1</sup>**

'O mijn God!' roep ik bij dag  
MAAR GIJ ANTWOORDT NIET.

Ik roep in de nacht,  
MAAR VIND GEEN RUST.

Nochtans zijt gij de Heilige,

---

<sup>1</sup> Naar [Psalm 22,3-6](#).

## DIE OP ISRAËLS LOFZANGEN TROONT.

Op u vertrouwde ons voorgeslacht  
EN GIJ DEED HEN ONTKOMEN.

**Cantorij** : 'Judas heeft het niet begrepen' (AWN III 22)

**Gebed voor Goede Vrijdag**

**Cantorij** : 'In de stilte van de nacht' (ZZZ 710)

## DIENST VAN HET WOORD

**Lezing** : Exodus 12,21-28<sup>2</sup>

**Zingen** : *Lied* 723: 2

**Lezing** : Hosea 6,1-3<sup>3</sup>

**Zingen** : *Lied* 152: 1, 7

### Ter inleiding

Wij lezen het lijdensverhaal, vanavond uit het Evangelie naar Johannes.

Daarin valt vooral op de liefde die Jezus tot het einde heeft gehad voor zijn leerlingen, voor wie op zijn pad kwamen en voor God.

Die liefde sluit zelfs, hoe onbegrijpelijk ook, Judas in, de leerling en vriend die zijn leermeester overlevert, zoals ook voordien profeten werden overgeleverd.

We leggen dat verder niet uit, want vanavond luisteren wij en we laten de woorden staan zoals ze klinken.



Caravaggio, *De gevangenneming van Christus*, ca. 1602

**Lezing** : Johannes 18,1-14<sup>4</sup>

**Zingen** : *Lied* 547: 1

**Lezing** : Johannes 18,15-27<sup>5</sup>

**Zingen** : *Lied* 547: 2, 3

**Lezing** : Johannes 18,28-40<sup>6</sup>

<sup>2</sup> [Naardense bijbel](#) (2014) – bewerkt.

<sup>3</sup> [Nieuwe bijbelvertaling](#) (2014) – iets bewerkt.

<sup>4</sup> [Nieuwe bijbelvertaling](#) (2014) – bewerkt. N.B. Waar het Griekse werkwoord *paradídoomi* staat lezen we consequent 'overleveren'. Want dat is wat zowel Judas als de priesters en Pilatus doen: Jezus 'overleveren' of 'doorgeven'. En helemaal aan het eind van het lijdensverhaal is het Jezus die zijn geest 'overlevert'. In de overdenking op Witte Donderdag is dat kort uitgelegd en uitvoeriger in een aparte voorbereidingsavond op de dinsdag van Stille Week.

<sup>5</sup> [Nieuwe bijbelvertaling](#) (2014) – bewerkt.

<sup>6</sup> [Nieuwe bijbelvertaling](#) (2014) – bewerkt.

**Zingen** : Lied 547: 4, 5

**Lezing** : Johannes 19,1-16<sup>7</sup>

**Zingen** : Lied 547: 6

**Lezing** : Johannes 19,17-30<sup>8</sup>

*De paaskaars wordt gedooft, gevolgd door stilte.*

**Muziek** : 'Wat ik gewild heb' (Huub Oosterhuis)

**Lezing** : Johannes 19,31-37<sup>9</sup>

**Zingen** : Lied 560: 2, 3

**Duisternis**

*Alle lichten en kaarsen in de kerk worden gedooft, de antependia en stola weggedragen, gevolgd door stilte.*

## **DIENST VAN HET GEBED**

**Beklag Gods**<sup>10</sup>

Mijn volk, wat heb ik u misdaan  
of waarmee heb ik u bedroefd?  
Ik heb de aarde aan de dag geroepen  
en aan uw handen toevertrouwd,  
maar mijn tuin wordt een wildernis,  
mijn levenswerk een dodenakker.  
Waarom laat gij dit toe?  
HEILIGE GOD,  
HEILIG EN GROOTMAGTIG,  
HEILIG EN ONSTERFELIJK,  
ONTFERM U OVER ONS.

Ik heb mijn strijdboog  
in de wolken gesteld,  
een teken van vrede en toekomst  
na de zondvloed,  
maar dodelijke wapens staan gericht op mensen  
en bedreigen mijn goede schepping.  
Waarom laat gij dit toe?  
HEILIGE GOD,  
HEILIG EN GROOTMAGTIG,  
HEILIG EN ONSTERFELIJK,  
ONTFERM U OVER ONS.

Ik heb mij laten kennen als uw bevrijder,  
een bondgenoot voor onderdrukten,  
maar tallozen worden getergd en geteisterd

---

<sup>7</sup> [Nieuwe bijbelvertaling](#) (2014) – bewerkt.

<sup>8</sup> [Nieuwe bijbelvertaling](#) (2014) – bewerkt.

<sup>9</sup> [Nieuwe bijbelvertaling](#) (2014) – bewerkt.

<sup>10</sup> Bewerkt naar Jan de Jongh, *De honderd dagen rond Pasen* (Zoetermeer: Meinema, 1997, 2e druk) p164. Deze tekst is van W.R. van der Zee.

door terreur en tirannie.  
Waarom laat gij dit toe?  
HEILIGE GOD,  
HEILIG EN GROOTMAGTIG,  
HEILIG EN ONSTERFELIJK,  
ONTFERM U OVER ONS.

Ik heb u gezegend met overvloed,  
met dagelijks brood en meer dan dat,  
maar op mijn akkers sterven mensen van honger  
en kinderhanden blijven ongevuld.  
Waarom laat gij dit toe?  
HEILIGE GOD,  
HEILIG EN GROOTMAGTIG,  
HEILIG EN ONSTERFELIJK,  
ONTFERM U OVER ONS.

Ik heb mijn Woord aan u gegeven  
en u mijn hartsgeheimen toevertrouwd,  
maar afgoden krijgen altijd weer gehoor  
en mensen kiezen wegen ten dode.  
Waarom laat gij dit toe?  
HEILIGE GOD,  
HEILIG EN GROOTMAGTIG,  
HEILIG EN ONSTERFELIJK,  
ONTFERM U OVER ONS.

Ik heb mijn Zoon tot u gezonden,  
mijn sprekend evenbeeld, mijn uitgestrekte hand,  
maar hij is afgewezen, uitgestoten,  
vernederd tot de laagste dood.  
Ik heb hem bij u teruggebracht,  
de Levende, Bron van alle leven,  
maar hij sterft opnieuw  
aan alle kruisen waaraan mijn mensen  
steeds weer worden gekruisigd.  
Waarom laat gij dit toe?  
HEILIGE GOD,  
HEILIG EN GROOTMAGTIG,  
HEILIG EN ONSTERFELIJK,  
ONTFERM U OVER ONS.

Mijn volk, wat heb ik u misdaan  
of waarmee heb ik u bedroefd?  
Ik heb u geëerd als kroon van de schepping,  
ik heb u bewaard in mijn hand, in mijn hart,  
ik heb u mijn trots, mijn Zoon, gezonden.

Wat had ik nog meer moeten doen  
dat ik niet heb gedaan?

HEILIGE GOD,  
HEILIG EN GROOTMAGTIG,  
HEILIG EN ONSTERFELIJK,  
ONTFERM U OVER ONS.

**Zingen** : *Psalm 67: 1*

**Gebeden**

Heer, blijf bij ons,  
want de nacht is gekomen.

Blijf bij ons en bij uw ganse kerk  
aan de avond van de dag  
aan de avond van het leven  
aan de avond van de wereld.

Blijf bij ons  
met uw genade en goedheid  
met uw troost en zegen  
met uw woord en sacrament.

Blijf bij ons  
wanneer over ons komt  
de nacht van beproeving en van angst  
de nacht van twijfel en aanvechting  
de nacht van de strenge, bittere dood.

Blijf bij ons  
in leven en in sterven  
in tijd en eeuwigheid.  
Amen.

**Slotreponsie**<sup>11</sup>

In uw handen, HEER mijn God,  
beveel ik mijn geest.  
IN UW HANDEN, HEER ONZE GOD,  
BEVELEN WIJ ONZE GEEST.

Aan u die mij verlost hebt,  
God in waarheid,  
BEVELEN WIJ ONZE GEEST.

Bewaar mij als uw oogappel, HEER,  
BEHOED ONS ONDER UW VLEUGELS.

**Uittochtlied** : *Lied 942: 2, 3*

**IN STILTE** verlaten we de kerk

---

<sup>11</sup> Bewerkt naar Jan de Jongh, *De honderd dagen rond Pasen* (Zoetermeer: Meinema, 1997, 2e druk) p93.