

## AVONDDIENST

zaterdag 20 april 2019, Paaswake  
Grote Kerk, Wildervank  
voorganger: ds. Marien Grashoff

---

**Muziek** Johann Sebastian Bach, 'Wir setzen uns mit Tränen nieder' (1728)

*Judas werpt zich van een rots*, ets van Jan Luyken, ca. 1700



## DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Zingen : *Lied 598 (2x)*

**Binnenbrengen van het Licht**



Zingen : *Lied 601: 1, 2*

**Lof van het Licht<sup>1</sup>**

Verheffen wij de harten!  
WIJ HEFFEN ZE OP TOT GOD!  
Het is goed, Levende God,  
u met hart en ziel toe te zingen  
en te zegenen.

Want in deze nacht  
gaat de dood voorbij  
aan de deurposten van uw volk,  
Zoals u Israël uit Egypte bevrijdde  
en hen op het droge door de zee geleidde:  
de nacht waarin u als een vuurkolom  
het donker hebt verdreven.

Dit is de nacht

---

<sup>1</sup> Vrije bewerking naar de oude Latijnse lichtprefatie; Jan de Jongh, *De honderd dagen rond Pasen* (Zoetermeer: Meinema, 1997, 2e druk) p105.

die heel de aarde rond  
gevierd wordt als de nacht van bevrijding  
uit het duister van de kwade machten.

Dit is de nacht  
waarin wij vieren  
hoe de Mensenzoon wordt bevrijd  
van de banden van de dood.  
Het leven vindt geen zin  
als niet het licht van uw aanschijn  
over ons opgaat.  
Daarom zegenen en danken wij u,  
Lichtende!

Laat dan het licht  
dat gij in ons midden hebt ontstoken,  
deze kaars,  
tot een teken zijn waaraan wij ons koesteren;  
wijs ons de weg in het Licht van Pasen.  
Maak zo ook òns tot licht  
temidden van alle duisternis in deze wereld.  
Door hem, Jezus de Gezalfde,  
die is opgegaan als Morgenster.  
Amen.

**Zingen** : Lied 601: 3

## DIENST VAN HET WOORD

### Toelichting bij de liturgische schikking Gebed bij de opening van de Schriften

Rembrandt, *Judas geeft de zilveren penningen terug*, 1629

**Lezing uit de Profeten** : Ezechiël 37,11-14<sup>2</sup>

**Zingen** : Lied 610: 4, 5, 6

**Lezing uit het Evangelie** : Matteüs 27,3-5<sup>3</sup>

### Overdenking

Op Stille Zaterdag houden we een Paaswake.

Het is de tussentijd, tussen het sterven van Jezus en de opwekking uit de doden. De neiging is om alvast maar vooruit te grijpen op de Paasmorgen, de goede afloop. Maar het is juist belangrijk om bewust in die tussentijd te blijven. *In limbo*, zeggen Engelstaligen, 'aan de rand'.

Want aan die rand gebeurt iets waar wij ieder jaar stilzwijgend aan voorbijzien: Judas verhangt



<sup>2</sup> [Nieuwe bijbelvertaling](#) (2014) – bewerkt.

<sup>3</sup> [Naardense bijbel](#) (2014) – iets bewerkt.

zichzelf. Alleen Matteüs vertelt dat,<sup>4</sup> en hij is ook de enige die weet te melden dat Judas zèlf om geld vroeg voor het 'dorgeven' van Jezus. Matteüs noemt zelfs een bedrag: dertig zilverstukken. Wat daarvan precies de waarde was, valt niet meer te achterhalen.<sup>5</sup> Maar dat bedrag heeft hij van de profeet Zacharias.

Bij Zacharias gaat het om het beledigend lage loon dat de profeet krijgt – en dat hij daarom ook meteen weer mag weggooien.<sup>6</sup> Zacharia is ook de profeet die sprak van *de rechtvaardige koning* die zal komen, *oetmoedig, rijdend op een ezel*.<sup>7</sup> Die woorden klonken op Palmzondag, bij het verhaal van Jezus' intocht in Jeruzalem.

Het is alsof hier, met Judas die de dertig zilverstukken weer weggooit, de cirkel van de profetie gesloten wordt. Hier houdt het oude op en begint het nieuwe: het nieuwe koningschap van de oetmoedige en rechtvaardige koning. Maar Judas kan dat niet meer zien.

De priesters zijn niet in hem geïnteresseerd. Ze laten Judas aan zichzelf over en weigeren hem de verzoening die hij zoekt. Geen offer in de tempel, geen herstel, geen omkeer. Judas smijt het geld de tempel in. Zijn Heer is gestorven en hij kan geen enkel licht meer ontdekken.

Zoals Jezus sterft aan het hout van het kruis, sterft Judas aan het hout van een boom. Op een uiterst wrange manier blijft Judas Jezus trouw tot in de dood. Maar zal er voor hem ook Pasen zijn?

Daar zitten we: *in limbo*, op het randje. Heeft Judas gelijk? Loopt de weg hier inderdaad dood? Laten we niet te snel denken dat Pasen vanzelf wel komt. Voor wie werkelijk rouwt, is Pasen een berg waar je niet overheen kunt kijken.

Judas is de duistere leerling. Hij belichaamt de schaduwzijde van wat het is om Jezus te volgen. Die schaduw wegzetten als 'de verrader' – en dat zijn wij dan lekker niet – of die ontkennen als 'dood en verdwenen' – en dan hoeven wij er verder niet bij stil te staan – dat is heel gevaarlijk. De schaduw houdt ons evengoed een spiegel voor.

Maar wie zo onder de indruk is van die schaduw als Judas zelf, staat op een doodlopende weg. Zelfs letterlijk. De schaduw moeten we durven zien, maar de weg naar het leven vinden we ergens anders.

Amen.

**Muziek** : 'Wat ik gewild heb' (Huub Oosterhuis)

---

<sup>4</sup> In [Handelingen 1,18v](#) geeft Petrus een andere, nogal plastische, versie: Judas kocht van het geld dat de priesters hem gaven een stukje grond en daarop is hij neergestort en 'opengebarsten'.

<sup>5</sup> Geleerden komen met uiteenlopende suggesties voor welke zilvermunt bedoeld kan zijn. Afhankelijk van het zilveragehalte daarvan zou het in hedendaagse waarde gaan om ca. € 175. Volgens [Exodus 21,32](#) was 30 zilverstukken de schadevergoeding voor een knecht die door iemands rund op de horens was genomen. De middeleeuwse Talmoed-geleerde [Maimonides](#) stelde, dat 30 zilverstukken gelijk stonden aan de halve waarde van een vrij persoon.

<sup>6</sup> [Zacharia 11,12v](#).

<sup>7</sup> [Zacharia 9,9v](#).

## DOOPGEDACHTENIS

**Door het water gaan** : Exodus 14,21-29<sup>8</sup>

**Zingen** : *Lied* 350: 1, 2, 4

**Doopwater wordt binnengebracht**

**Geloofsbelijdenis**<sup>9</sup>

IK-ZAL-ER-ZIJN is onze God.  
God over de goden,  
Schepper van hemel en aarde,  
Licht uit Licht,  
die ons op de aarde zendt  
om die te bewonen, bebouwen en bewaren.  
Vader van zijn volk onderweg,  
Moeder van alle levenden,  
Gever van leven.  
DAT GELOOF IK.

Onze God zendt ons Jezus van Nazaret,  
de Gezalfde, zoon van David,  
de Levende, zoon van Maria,  
de Opgestane, de Mensenzoon.  
Hij roept ons om hem te volgen  
op de weg naar Gods vrederijk.  
DAT GELOOF IK.

De Geest is het die levend maakt,  
die ons leidt in de waarheid,  
die gemeenschap sticht en bouwt,  
en verdeeldheid heelt tot eenheid.  
Door de Geest durven wij geloven  
dat de toekomst niet te vrezen is,  
want in het eind is alles goed.  
DAT GELOOF IK.  
AMEN.

**Persoonlijke doopgedachtenis**

**Wisselen van de antependia**

**Zingen** : *Lied* 360: 1, 2, 6

## DIENST VAN DE DOORTOCHT

**Gebeden**

**Onze Vader**

**Lezing van het Paasevangelie** : Johannes 20,1-9<sup>10</sup>

**Paasgroet**

---

<sup>8</sup> [Bijbel in gewone taal](#) (2014) – iets bewerkt.

<sup>9</sup> Bewerking van: Jan de Jongh, *De honderd dagen rond Pasen* (Zoetermeer: Meinema, 1977, 2e druk) p110.

<sup>10</sup> [Bijbel in gewone taal](#) (2014) – iets bewerkt.

**Paaslied : Lied 642**  
**Zegen**